

2014 11 26

Beste mensen,

Hebben jullie gezien dat de **buxushagen** zo mooi geworden zijn? Met een paar stevige werkers (Jan, Robert, Anton, Wil, Anne-Fleur, Steffie en Ellen) zijn er nieuwe haagjes gemaakt! Deze buxusstruiken hebben we gekregen van Annette Koek en Marian Schouten, door henzelf met liefde opgekweekt. We verwachten dat de wortels de goede aarde waarderen en volgend jaar lekker doorgroeien.

Bijna alle **voorjaarsbollen** zijn nu over het terrein verdeeld. Met Ellen en Ria zijn we daarmee begonnen. Anne-Fleur en Steffie zijn daarna creatief bezig geweest: op de wallen en bij elke boom of paal in de tuin zijn bollen gepoot. Anton en Anna hebben vorige week nog voor bollen in het hondenspeelveld gezorgd en samen met Mirjam heb ik de achterkant van de tuin aangepakt: overal zitten bollen verstoppt! De bollen zijn gesponsord door Sieger Koeman van tuincentrumkoeman.nl en de Praxis gaf ons nog de laatste (1500) bollen uit de winkel! Uiteindelijk kregen we van Abbing nog een paar pakjes krokussen. Er zijn nog een paar bollen te gaan ;-)



Ziehier de noeste arbeid van Steffie - een heuvel volgestopt met bollen. En niet zomaar: ze zijn heel speciaal gearrangeerd. Je zult verrast staan van hoe en wat er gaat groeien. Wil heeft de heuvel, op de plek van het podium, eerst wat opgehoogd. Volgend jaar zullen we daar omheen wel gras laten groeien.

Gelukkig is het **gras** in de tuin nu overal kort geknipt. Dat zijn pittige klussen geweest van Anne-Fleur (de wallen staan er goed verzorgd bij!) en van Anton (die het hondenspeelveld geëgaliseerd en kort gemaaid heeft). De wal bij Sunny Camp is eindelijk ook aangepakt en Steffie heeft de heuvel gemaaid.

Als je een **moestuimbak** hebt gereserveerd, kijk dan op de eerste bak (vooraan bij Pandarve) dan zie je op het overzicht welke bak voor jou gereserveerd is.

Met veel plezier en gevaar voor eigen leven, maar ook in het volste vertrouwen dat er op Robert gesteund kan worden, hebben Anton en Wil, samen met Robert en Gerrit, de boom bij Pandarve versierd met lichtjes. Het begin van de **sfeerverlichting** in de tuin. Als Alain na 5 december de grote kerstboom gaat opzetten wordt het helemaal mooi. De **boekenkasten** zullen voorlopig door Gerrit bijgehouden worden.



Helaas ben ik morgenochtend niet in staat om de dahlia's te rooien. Misschien dat ik donderdagmiddag een begin kan maken. En anders hoop ik dat we zaterdag een eind kunnen komen. **Wie wil daar binnenkort nog een keer bij meehelpen?**

Leuk dat ik van **vrijwilligers** die niet meer zo veel mee kunnen helpen toch een berichtje terug krijg, zo weet ik dat jullie nog steeds meeleven! Jan en Jannie volgen het werk in de tuin nog steeds met belangstelling - jammer dat Jannie na de perikelen van begin dit jaar nu weer met een nare ontsteking kampt, beterschap! Johan zit natuurlijk op de eerste rang en we zwaaien altijd even naar hem als we in de tuin werken. Ook van Ben, Silvia en Anneke heb ik mail gekregen en Gerie, Marilies, Marc en Corrie spreek ik regelmatig. Misschien dat Marianne in december weer terug is? Egbert houdt op de website van de Stichting Beter Zeist onze verrichtingen in de tuin bij...

Zo werken we samen aan een mooi stukje Zeist! En afgaande op het aantal bezoekers dat er komt en op de **complimenten** die we krijgen, maken we veel mensen blij met de Allegro-tuin!  
Hartelijke groet, Hanna