

2014 08 26

Beste mensen,



Het was gezellig om weer eens met een wat grotere groep vrijwilligers (uiteindelijk waren er 20 mensen) bij elkaar te zijn. Er is lekker gegeten, bij de vuurkorf werd het ook nog lekker warm en we hebben elkaar bijgepraat. De film hebben we uitgesteld tot een volgende keer. Kijk voor de mooie foto's zeker even in het album van Steffie: [Allegro zomersamenzijn. 16 augustus 2014.](#)

Terugkijkend constateren we dat er goed voor de tuin gezorgd is: er is veel water gegeven en nog meer uit de lucht gevallen ;-). Ook zijn we nog steeds blij met de nuttige en mooi geverfde container. Wel moesten we het helaas met minder mensen doen, wat weer niet zó gek is want het was vakantietijd.

Buxus wordt vervangen

Na half september zijn de meesten van ons wel terug van vakantie en voordat de winter begint kunnen we dan nog een paar keer met een wat grotere groep aan de slag. Dan gaan we onder meer een nieuwe start maken met de buxus- en taxushaagjes. Ondanks de goede zorgen hebben die het niet overleefd.



Maar we krijgen een herkansing! We krijgen van dezelfde gever - Annette Koek - weer een groot aantal buxusstruiken die we in het goede seizoen (begin oktober) kunnen verplanten! We zullen zorgen

voor nieuwe, goede aarde in een grote greppel. We gaan daarom op een dag in week 40 (tussen 29 sept tm 4 oktober) de tuin winterklaar maken - of daarmee in elk geval beginnen. Wanneer in die week zou je het liefst in de Allegro-tuin helpen?



In de week ervoor, op woensdag of op zaterdag, kan dan alvast de voorbereiding getroffen worden om de vaste-planten-border uit te breiden: dat betekent de slechte grond weg graven en goede aarde storten en de border vullen met planten die nu al verzameld worden. Ik hoop dat een paar sterke mensen zich voor die klus aan willen

melden! Wie kan dan helpen? Er worden dan ook voorjaarsbollen geplant en we hebben hibiscus zaailingen en hortensia's om een plek te geven. Ook zal er weer een oproep gedaan worden onder Zeistenaren om planten aan te leveren.

Moestuinbakken

Voor de mensen die er op 16 augustus niet bij konden zijn is het interessant om te melden dat Corrie de moestuinbakken over wil dragen aan andere liefhebbers: wie wil vanaf komend seizoen (herfst/winter) één of meerdere bakken beheren? Dat houdt in: zelf zaaien, verzorgen en opeten! Er zijn 16 bakken waarvan er al ongeveer 10 gereserveerd zijn. Dus meld je snel aan, per mail naar mij, dan kan er binnenkort ook daarmee een nieuwe start gemaakt worden.

Graag doorgeven

Het lijkt nog ver weg, maar wil je toch al vast doorgeven, per mail aan mij, of we op je kunnen rekenen op:

24/9

27/9

1/10 (week 40)

4/10 (week 40)

of een andere dag in die week 40?

Zo bereiken we dat we echt met een grote groep samen aan het werk zijn.



Ondertussen gaat het werk op de woensdag- en zaterdagochtenden in augustus en begin september uiteraard door, al is Wil nu en Steffie in september op vakantie. Je bent natuurlijk welkom, - ook op een ander tijdstip, als jou dat beter uitkomt! - maar de groep waarmee je werkt kan dan dus wat kleiner zijn.

Ik zal op basis van jullie reacties [mysportsplanner](#) bijwerken. Er zal gezorgd worden voor goede aarde, gereedschap en voorjaarsbollen/planten en dan maken we gezamenlijk er weer iets moois van!

Duurzame markt

Voor in je agenda: op 11 oktober zal er op Belcour en in de Allegro-tuin een duurzame markt gehouden worden, met onder meer een Waslijn (kledingruilbeurs).

Tot ziens!

Hanna