

## Allegro-tuin, NLdoet 2018

20180310

### Vrienden van de Allegro-tuin!

Ook deze keer lieten de weergoden ons niet in de steek: op deze eerste officiële lentedag werd het in de Allegro-tuin lekker warm! Wat een heerlijke dag om te klussen! D66 liet het groene hart spreken en de groene handen wapperen: na de koffie werd er stevig gewied en zelfs de volgende generatie hielp mee om de tuin mooi te maken.



Anna, die zich eigenlijk had aangesloten bij Samen Duurzaam Zeist, maar liever afval opraaft dan erover praat 😊, haalde uit alle hoeken en gaten blikjes en andere troep. Want hoewel Anton ook in de winter regelmatig rommel verzameld heeft – en ook nu weer een paar ladingen naar het afvalstation bracht – blijkt er toch meer achtergelaten te worden dan op het eerste gezicht te zien is.

Onvoorstelbaar dat er ook nog hondenpoep opgeruimd moest worden! Wie laat de hond uit in een tuin waar mensen lunchen en kinderen spelen 😞? Terwijl we zo'n mooi afgeschermd terreintje gemaakt hebben waar de honden los mogen! Dank je wel Hafid en anderen dat je die klus geklaard hebt!



Gelukkig was er minder herstelwerk dan vorig jaar; toch moest Wil aan de bak want niet al het elektra heeft de winter overleefd... Maar waar is de ladder nou gebleven? :-| Dan maar eentje thuis opgehaald, want natuurlijk moeten de zonnepanelen geïnspecteerd worden...



Zoals elk jaar moest ook de wilgentenen omheining weer gefatsoeneerd worden. Robert is inmiddels een geroutineerd wilgentenenvlechter, al moest hij helaas dit jaar de hulp van Mirjam missen die verhinderd was. Dit jaar kreeg hij hulp van Michiel, die met hetzelfde gemak hielp om een hekje te repareren.



Ook John, Floor, Ria en Marianne waren verhinderd, maar 'hun' perken zijn mooi schoon gewied door Tryntsje, Michiel, Elke, Angele, Sietske en Hylke.





Dat werk werd afgewisseld met stevig schepwerk, want samen met Jeroen, Hafid, Victor en Arnoud werden de houtsnippers verspreid over het terrein om de paden te markeren en het onkruid tussen de moestuinbakken tegen te gaan. Ook genieten voor de kinderen die allemaal graag een grote schep of hark wilden om het echte werk te verzetten!

Daarna kwam de wals van Alain mooi van pas, want daarmee werd het pad stevig aangedrukt.

Intussen ging Yolanda los op de picknicktafels, die goed schoongeboend werden. Het beitsen dat ook nog gepland was moest uitgesteld worden omdat het hout nog te vochtig bleef.



Steffie werkte zoals gewoonlijk flink door aan ‘haar’ perken en snoeide de laatste restanten uitgebloeide planten weg, maar onderbrak gelukkig regelmatig om een foto te maken van de andere vrijwilligers en de voorjaarsbloemen. Maarten ging bij iedereen langs om notities



te maken – hij schrijft graag over de activiteiten van Samen Duurzaam Zeist en dit is ook zo’n mooi duurzaam project dat daar prima bij past! In de bijlage vind je een korte versie die in de Nieuwsbode geplaatst is; de lange komt elders.



De traditionele lunch, verzorgd door Corrie en Marijke, smaakte heerlijk – dank je wel! - en die pauze werd aangegrepen om de plannen voor na de verkiezingen te bespreken en zelfs Evelien kwam nog langs.



Nu ligt de Allegro-tuin er weer prachtig blij – laat de voorjaarsbloemen maar bloeien. Nu het onkruid weg geharkt en de troep opgeruimd is, kunnen ze volop tot hun recht komen! Ook de mensen zijn welkom en het eerste evenement is al aangekondigd: de feestelijke opening van het terras van Pandarve op 31 maart.

Nog één seizoen genieten van de tuin... wordt er eind van het jaar gebouwd of is er toch nog hoop om deze mooie plek groen te houden?

We houden jullie hierover graag op de hoogte via [beterzeist.nl](http://beterzeist.nl). Daar kun je ook meer foto’s van Steffie in goede kwaliteit bekijken. Voor nieuwste foto’s zie [Allegrotuin2018](http://Allegrotuin2018).

Hartelijke groet,  
Hanna  
0646082657